



Visby i januari 2011

Kära vänner och medlemmar i Föreningen Svenskbyborna!

God fortsättning på nya året som liksom förra året är kallt och snörikt. Snöskottning är det vanligaste morgonpasset för mig. Det blir ljusare för varje dag och enligt GA så blommar snödroppar på Södertorg i Visby.

Sommaren var bra med många besökare på **museet i Svenskbygården** och bra försäljning av böcker och CD. Min önskan är att vi kan ha längre öppettid i sommar, hela juni, juli och hela augusti. Om vi ska klara det så är det önskvärt att flera av er medlemmar kan ställa upp som värd några dagar. Det är trevligt att träffa många intresserade besökande. Är det sen några som vill baka lite till museet så hör av er till mig.

Högtidsdagen blev lite annorlunda då kyrkan i Roma var stängd för renovering så vi fick vara i Dalhems kyrka där Lisbet Magnusson ledde högmässan tillsammans med Staffan Beijer, Henning Herrmann och Karl-Erik Tysk. Berith Tivell var kantor och Eiwor Buskas ledde kören. Ca 200 deltog och kollekten som var stiftskollekt till Gammalsvenskby blev 6000 kr. Vi förflyttade oss till **Svenskbyparken för samkväm och årsmöte**. Årsmötet omvalde Birgitta Utas till ordförande. Till ordinarie ledamöter valdes Sylve Jakobsson som även är vice ordf. samt Karl-Gustav Svensson. Christina Knutas och Anna-Lisa Johansson valdes till suppleanter. Erik Havklint ersatte Henning Herrmann i valberedningen. Stig Buskas avsåg sig omval i festkommittén och ersattes av Signe Sjöndin. **Årsavgiften för 2011 fastställdes till 100:-/ pers. hemmavarande barn 50:- dock högst 300 :-/ familj boende på samma adress.**

Svenskbybor i Wetaskiwin, Kanada firade 80-årsjubileum i början av augusti. Från styrelsen deltog Christina Knutas, Anna-Lisa Johansson och Sylve Jakobsson som fick uppleva trevliga dagar med stor gästfrihet bland släkt och vänner.

I månadsskiftet augusti-september fick **Gotland besök från Gammalsvenskby**. Det var klassen som lär sig svenska som kom för utbyte med bl.a. Högbyskolan i Hemse. Gotlands kommun är vänort med byn och tog emot gästerna för information av sin verksamhet. I resan deltog även personer med olika verksamheter i byn. Gästerna var bosatta i familjer där utbytet var positivt för alla. De var en vecka på ön och hann med utflykter, museibesök, domkyrko-besök samt fest tillsammans med svenskbybor. Det blev en härlig vecka för oss alla.

Med på resan fanns **Natasja Visovskaya**, rektor på daghemmet i byn som i oktober valdes till ny borgmästare i byn. Hon vill arbeta för att vattenförsörjningen ska ordnas till byborna. Under hösten var vattnet avstängt för alla några dagar. Hoppas att hon kan ordna det.

Britta Hinas Persson, Karl-Erik Tysk och jag besökte byn i höstas. Vi besökte alla gamla, bl.a. på ålderdomshemmet. Vi fick se den ombyggda matsalen som bekostats av de pengar Kungen och Drottningen skänkte vid sitt besök. Nya ledningar för värme och el, nytt golv och tak samt fläkt i köket. Föreningen har tillsammans med Kjell Knutas, som genom sitt arbete med att samla in pengar bekostat nya fönster på hemmet. En medlem har donerat 15 000:- som gör det möjligt att byta ut resterande fönster på hemmet. Vi besökte även dagis i Schlangendorf som har fått hjälp från föreningen. På fredagen hölls gudstjänst i Svenska kyrkan där ett 25-tal deltog, glädjande nog några unga som deltagit i gotlandsresan. Vi besökte skolan ett par gånger. Det är så roligt att få höra deras framsteg i svenska språket. **Alla i byn hälsar till er och önskar god hälsa åt er.** Under advent bjöd föreningen på lunch i Tyska kyrkan och barnen i förskolorna fick godispåsar.

Höstfesten samlade ett 70-tal som försåg sig med soppa och bröd. Filmen ”Gammalsvenskby mitt andra hem” om Tage Brolins möte med byborna visades till allas stora glädje. Filmen finns att beställa hos Tage Brolin eller hos mig. Gå in på hemsidan www.svenskbyborna.com för vidare information eller ring till mig.

Sångkören for till Stockholm i advent för deltagande i gudstjänsten på Ersta.

Samkvämet hölls i Erstas lokaler där Jörgen Hedman föreläste om präster på Dagö långt tillbaka i tiden. Kören gjorde även ett studiebesök hos Frimurarna på Bååtska palatset och sjöng vid deras middag.

I advent var kyrkan i Roma klar för invigning och den tredje söndagen höll kören sin **julkonsert** där med efterföljande kyrkkaffe i Svenskbygården.

Förslag har inkommit att någon borde forska om och skriva ner föreningens historia. Alltså från det att föreningen bildades 1954. Hoppas att det finns någon som känner för att läsa protokoll och tidningsklipp.

Tage Brolin och Karl-Erik Tysk anordnar resa till **Gammalsvenskby** till sommaren. Den blir under tiden 6-12 juli. Resan utgår från Arlanda. Efter en dag i Kiev går resan till byn där det blir 4 övernattningar i svensktalande familjer. Kostnad för resan där det mesta ingår ligger på omkr 10.500:- Det finns 20 platser. Boka resan hos Tage Brolin tel. 0512-53150 eller 0703-281333 eller hos Karl-Erik Tysk tel. 0290-37750

Sänder med verksamhetsberättelse och inbetalningskort. OBS familjerabatten, se ovan. **Kom ihåg att skriva namn och adress.** Har ni flyttat så meddela oss så vi kan nå er med brev.

Jag hoppas att ni fortsätter att skriva, ringa eller maila till mig. Kontakten med er är så trevlig och så känner jag att vi alla bryr oss om vår förening och samhörigheten bland svenskbybor. De här åren jag varit ordförande har gett mig mycken glädje och även kunskap om svenskbybor och om Gammalsvenskby. Föreläsningar ute bland olika grupper och föreningar har inspirerat till att söka djupare i historien.

Gott Nytt År till er alla önskar jag samt att vi ses i Roma under sommaren.

Maila, ring eller skriv gärna: butas@hotmail.com

Tel.nr. 0498-21 67 89

Bogegatan 42 62143 VISBY

Besök hemsidan: www.svenskbyborna.com

Varma hälsningar

Birgitta Utas