

Svenskbykören sjöng i Trelleborg

Svenskbybornas sång ljöd över Trelleborg för andra gången. Första gången var 1 augusti 1929 då nästan 900 bybor anlände till Sverige. Då sjöng kören från båtens däck när den anlände till Sverige efter en veckas resa genom Europa. Så lång tid tog inte nuvarande körens resa. Vi lämnade Gotland fredag 10 maj på eftermiddagen mot Oskarshamn med Gadds buss och med Tore Pettersson vid ratten. Efter en natts vila i Älmhult fortsatte vi mot Skåne. Vi åkte genom bokskogar och ljuvlig grönska ner mot Höör Gästgiveri där vi intog en härlig lunch. Där fick vi också en trevlig beskrivning av gästgiverirörelsen i Skåne förr och nu. Resan gick vidare ner till Trelleborg där vi inkvarterades på Hotell Horizont nere i hamnen med de stora fartygen alldeles utanför rumsfönstret. På lördagskvällen inbjöds vi till samkväm tillsammans med svenskbyättlingar i Skåne.



Kören uppställd för körsång i Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg

Ann-Marie Persson och Mattias Henriksson Utas stod som värdar för kvällen. På söndagen den 12 maj deltog vi i gudstjänsten i Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg där vi sjöng under Yvonne Bogrens ledning de gamla traditionella sångerna. Birgitta Utas berättade om svenskbyborna och deras kamp för överlevnad i Gammalsvenskby förr och även nu. Efter kyrkkaffe i församlingshemmet vände vi åter mot Gotland. Vi tog en kort kafferast i Eiwor Buskas hemtrakt på vägen till Kalmar där vår middag intogs i Rosenlundska källaren under vitkalkade kryssvalv från 1600-talet. Sista etappen mot Oskarshamn gick fort och sen var det överfarten till Visby som gick lugnt och stilla på en halvtom båt. Vi var ca 30 personer som deltog i resan och som kanske funderar över vart vi ska bege oss nästa gång.

Birgitta Utas