

Webbmastern ställde frågan: Vem är Sofia Hoas, föreningens nya ordförande?

Svaret blev som följer:

Sofia är 40 år, bosatt i Mästerby med mannen Ralf och deras fyra barn, Christian 10, Signe 7 och Ivar & Aron 5 år. På gården finns också 4 hästar som är Sofias stora fritidsintresse.

Sofias farmor Katarina Matsdotter f. Annas och farfar Gustaf Simonsson Hoas kom till Hejde på Gotland relativt snart efter ankomsten 1929. Sofias mamma och pappa är Christina och Sven Hoas.

Sofias man Ralf tog namnet Hoas då de gifte sig 1999. Så nu heter hela familjen Hoas. På bröllopet bar Sofia naturligtvis Svenskbybornas krona.

Sofia har alltid fascinerats av svenskbyborna och dess historia och har alltid varit stolt över att vara en ättling. På gymnasiet gjorde hon ett specialarbete om svenskbyborna. Hennes farbror Sigfrid Hoas berättade mycket om familjens släkträd och han visste precis vem som var släkt med vem.

1991 åkte Sofia på en resa arrangerad av Jörgen Hedman till Dagö, för att få lära mer om sina förfäders rötter. Här fick hon se Korsbacka och hagarna, där slakten "Hawas" hade sin gård nära Reigi. En minnesvärd resa!

2010 reste Sofia ner till Gammalsvenskby tillsammans med sina föräldrar och äldsta syster Anna och fick träffa några av de som fortfarande lever kvar där och talar gammalsvenska, en fantastisk upplevelse för Sofia. Hon bodde hemma hos färgstarka Lilly Hansas, då 88 år, och fick höra hennes fängslande berättelser. Det var i sista stund, för tråkigt nog gick Lilly bort bara några månader senare.

Sofia Hoas hoppas som ordförande kunna förvalta det som redan finns uppbyggt i föreningen och få fler ättlingar att intressera sig för sin historia. Hon vill också fortsätta verka för och öka kontakterna mellan Gammalsvenskby, Sverige, Kanada och Dagö. På sikt hoppas hon kunna medverka i att utveckla museet i Roma och stärka kontakter genom ny teknik och sociala medier. Det är viktigt att intressera och engagera fler om föreningen ska kunna fortleva.

Ett annat intresse för Sofia är Gotska Sandön, där hon jobbade som lägervärdinna på 90-talet. Hon är idag ordförande för Gotska Sandöns hembygdsförening, en av Sveriges största hembygdsföreningar.

Sofia Hoas arbetar som avdelningschef på Gotlands Museum, där hon har ansvar för Fornsalens reception, butik, café, evenemang och hela museets marknadsföring.

Hennes stora intresse för Gotland och dess historia har gjort att hon varit mycket engagerad i Medeltidsveckan sedan starten 1984 och hon sitter idag i Medeltidsveckans styrelse. Hon var också ordförande i medeltidsföreningen Styringheim i 10 år. Där återskapas främst Gotlands medeltid och bland de saker Sofia brinner mest för där är pärk, hantverk, Wisbyrustningar och organisation.

På medeltidsveckan kan du få se Sofia på slagfältet, i rustning av medeltida gotländsk modell, i sin medeltida roll som den envisa bonddottern "Hawas Arna Krämplösa".