



Karl-Olof Hinas,
ordföranden 1992-1999

Karl-Olof Hinas

Jag föddes i Bäl socken på Gotland 1940. Min farfar hette Jakob Andreasson Hinas och min farmor

Matilda Andreasdotter Utas, båda födda i Gammalsvenskby 1875 resp. 1877. De köpte en gård i Bäl på 1930-talet genom svenskbystiftelsens försorg när de kom till Sverige. Farfar och farmor ägde en gård i Gammalsvenskby vid Nealinja. De fick sex barn. Min far Theodor föddes 1910 och gifte sig med min mor Emma Buskas 1938 efter det att båda mina farföräldrarna avlidit. 1942 i oktober flyttade familjen till Halla där far kom att arbeta som statare på

Nygranne gård. Gården i Bäl såldes och 1945 köpte mina föräldrar en gård i Bara. Jag gick sjuårig folkskola i Hörsne. Många familjer var svenskbybor i Hörsne. Det förekom en hel del mobbning under min skoltid, t.ex. kallades man ibland för ryssunge och skolkamraterna härmade föräldrars sätt att tala.

När jag slutat skolan arbetade jag hemma på föräldragården till en början. Jag gjorde rekryten på S 1 i Uppsala 1960-61. Därefter arbetade jag hemma på gården några månader, men började relativt snart att köra lastbil. Vår granne i Bara var åkare och jag fick jobb hos honom. 1963 började jag arbeta för Gotlands Bilfrakt i Stockholm. Jag körde långträdare land och rike runt under tio mycket lärorika år.

1964 gifte jag mig med Gudrun Siggelin. Vi har tre barn, Pelle, Lotta och Eva. Vi köpte 1964 barnmorskestället i Bäl där vi fortfarande bor. Min far avled 1971 och då övertog jag föräldragården i Bara. Min mor fick bo kvar där tills hon gick bort 90 år gammal 1998.

Min fru och jag började köra tidningar på nätterna vilket med tiden kom att innefatta hela Gotland som distrikt. 1978 började jag köra flygfrakt för Linjeflyg och numera är jag agent för JETPAK samt Adena/Pickos på Gotland med fyra heltidsanställda och jag tycker att det har gått mig väl i händerna.

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för svenskbybornas ursprung och har deltagit i de flesta svenskbydagarna i Roma den första augusti. 1972 blev jag invald som suppleant i föreningen Svenskbybornas styrelse. Tre år senare blev jag ordinarie i styrelsen under den tid som Gustav Kotz var ordförande. När Gustaf Buskas tillträdde som ordförande i föreningen blev jag vald till vice ordförande. Under den tiden hjälpte jag till att ta fram en föreningsnål och dekal.

1990 besökte föreningen Dagö för första gången. Den 20 augusti 1991 kom jag att vara den som fick inviga minnesmärket på Korsbacka på Dagö. Föreningen gjorde insamlingar av pengar till folket på Dagö då det rådde stort armod där. Tillsammans med Jörgen Hedman och Sven Buskas åkte vi över med personbil + släp två gånger och hade stor hjälp av Urmas Selirand på Dagö.

1992 blev jag ordförande i Föreningen Svenskbyborna. En helt ny styrelse tillsattes. Det kändes tungt i början att jobba med föreningsarbetet.

1993 på hösten fick jag tillfälle att följa med på en resa till Gammalsvenskby som organiserades av Gunilla Linder-Martis på Sveriges Radio men själv svenskbybor. Denna resa blev verkligen minnesrik. Föreningen hade en växande kontakt med Estlandssvenskarna. 1994 blev föreningen inbjuden att medverka vid högtidshållandet av Estlandssvenskarnas ankomst till Sverige under andra världskriget på Skansen i Stockholm. Svenskbykören medverkade och jag fick tillfälle att medverka som talare. Detta var mycket spännande. 1995 togs det slutliga initiativet till ett Svenskbymuseum. Det saknades dock mycket material i början. Museet tog dock form och kom sedermera att vara öppet varje eftermiddag från midsommartid till i början på augusti.

1996 gjordes en inspelning av svenskbykörens sånger i Gammelgarns kyrka under ledning av Eiwor Buskas.

1997 började föreningen samarbetet med familjen Sturén som precis startat upp en ketchupfabrik i Kachovka, inte långt från Gammalsvenskby. Lolo Sturén kom att bli en viktig mellanhand i kontakterna med Gammalsvenskby. Resandet till Gammalsvenskby tog fart igen. Ett flertal resor organiserades. Föreningen samlade in pengar t.ex. när svenskbykören sjöng och det delade ut pengar till de fattiga svenskarna i Gammalsvenskby.

Radio Gotland med journalisterna Katarina Hedström och Sivert Nordström gjorde 1999 en resa till Gammalsvenskby tillsammans med medlemmar ut föreningen. Programmen blev mycket uppskattade.

Detta var några av de minnesbilder som glimtar fram under min ordförandetid.

Karl-Olof Hinas juni 2004